

Hun fik det bedste ud af tilværelsen

NEKROLOG Tidligere fysioterapeut **Grete Espensen**, Herning, er død i en alder af 83 år.

Som 75-årig spændte Grete Espensen en trailer bag bilen, fyldte den op med møbler og trillede til Sydfrankrig, hvor hun havde købt en lejlighed i nærheden af datteren Lene.

Det var karakteristisk for den handlekraftige kvinde, der døde i lørdags efter længere tids sygdom.

Eller som Gretes kusine skrev om hende få dage efter hendes død: »Alt kunne lade sig gøre, hvis man turde prøve«.

Grete turde. Hun sagde ikke: »Hvad gør vi nu«, men: »Lad os gøre det«, for hun spildte ikke tiden, og hun engagerede sig i sine medmenneskers liv.

Grete blev født i Aarhus 9. marts 1936. Hendes far var leder af en modstandsgruppe under krigen, men blev taget af tyskerne og døde i koncentrationslejren Bergen-Belsen i februar 1945.

Hendes mor, der var fra Belgien, blev alene med Grete og hendes lillebror Emil.

Gretes mor døde i januar 1951. Grete og Emil boede derefter hos en plejemor i Aarhus.

I 1964 mødte Grete sin kommende mand, Bent Espensen. De blev gift i 1966 og flyt-



○ **Grete Espensen døde i lørdags efter længere tids sygdom.**

FOTO: PRIVATFOTO

tede til Thy, hvor Bent startede sin dyrlægegerning.

I 1970 flytter Grete og Bent samt deres to børn til Lind. Året efter åbnede Grete egen klinik i Herning, mens Bent startede i levnedsmiddelkontrollen.

Klinikken Grete etablerede var Danmarks første private fysioterapeutklinik »Midtjysk

klinik for fysioterapi« - i dag kendt under navnet »Midtjysk klinik«.

Senere åbnede hun og kompagnonen, Inge Villadsen, en filial på Trehøje plejehjem i Vildbjerg.

Grete og Inges ambition var at hæve og udvikle fysioterapiens faglige niveau. Denne ambition udmøntede de blandt andet ved

konstant videreuddannelse af medarbejdere og ved at være en af de første klinikker i landet til at åbne et træningscenter. Klinikken havde i en længere periode til huse i forfatterens Nis Petersens barndomshjem, Nygade 14.

I sin fritid har Grete altid været meget aktiv og engageret i lokallivet. Hun har blandt andet været formand for borgerforeningen i Lind og for Fritidsgården Lindholm, samt aktiv i Røde Kors. Hun havde mangfoldige fritidsaktiviteter som syning, vævning, vandrekлуб, seniordans, litteraturklub, svømning, fitness med mere.

Hun var begejstret for at rejse og opleve nye himmelstrøg, og hun har besøgt mange lande på kloden.

I 2004 flyttede Grete Espensen til Tietgensgade i Herning.

I 2018 fik hun konstateret uhelbredelig kræft. Datteren Lene tog plejeorlov og opholdt sig i Danmark det sidste halve år af sin mors liv, og sønnen Henrik kiggede forbi så ofte som muligt.

Gretes optimisme og livsglæde fortsatte, indtil hun udåndede. Selv i den sidste tid sagde hun: »Jeg har det efter omstændighederne godt«.

Hun var en kvinde, der fik det bedste ud af tilværelsen.

Grete Espensen efterlader sig datteren Lene Espensen, der er Rosen- og fysioterapeut og bor i Sydfrankrig med sin familie, sønnen Henrik Espensen, der er ingeniør hos Vestas og udstationeret i Portugal med familien, samt hendes lillebror Emil Sørensen.

Grete Espensen begravnes fra Rind Kirke lørdag 27. juli klokken 13. Bagefter er der mindekomsammen på Lindholm. Alle er velkomne.