

OM SVÆRD I 800-TALLET

**Sværd fra Stårby ved Øster Egesborg****Sværd fra Ballinderry Bog i Irland**

800-tallet var sværdets århundrede i Europa. Ved århundredets begyndelse var det hidtil benyttede enæggede sværd blevet afløst af det tveæggede, og teknikken der blev anvendt til fremstilling af klingerne var efterhånden højt udviklet.

Det tveæggede sværd var større end de tidligere enæggede sværd, men kunne alligevel håndteres i kamp med samme lethed som disse.

På Nationalmuseet findes et sværd fra denne tid, fundet i Stårby ved Øster Egesborg. Det er af en type fundet i store dele af Europa, primært i Norge, Irland og Kroatien.

Kigger man nærmere på det danske eksemplar, viser det sig at have samme mål, greb og udsmykning som et sværd fundet i Irland samt 6 andre fundet i henholdsvis Norge, Holland, Tyskland og Frankrig. Denne lille gruppe sværd stammer med stor sandsynlighed fra det på den tid store frankiske rige.

På den tid var både vikingerne nord for og araberne syd for det frankiske rige nemlig meget interesseret i de yderst effektive våben frankerne fremstillede.

De karolingiske herskere var til gengæld ikke interesseret i at eksportere sværdene og gjorde alt for at forhindre det. Således forbød Karl den Skaldede i 864 under truslen om dødsstraf salg af sværdene til fremmede.

Sværdene repræsenterede på den tid en betydelig værdi. En passus i den senere nedskrevne "Laxdæla Saga" antyder således, at et fint sværd modsvarede prisen på 15-20 kør.

Det sværd med gylden parérplade mellem greb og klinge, som den danske kong Halfdan i 873 ifølge Fulda-bøgerne skulle have overrakt den østfrankiske konge Ludvig den Tyske som gave, kan meget vel have lignet sværdet fra Øster Egesborg.



Sværd fra Kilmainham i Irland

Mon sagnkongen Vermund's sværd Skræp, med hvilket sønnen Uffe hin Spage på en holm i Ejderstrømmen kæmpede mod den saksiske kongesøn, også var et sådant sværd ?.

Da Uffe hin Spage med Skræp havde givet kongesønnen "sit livsbrød" udbød den gamle, blinde kong Vermund ifølge Saxo som bekendt de fra historietimerne kendte ord: "Nu hørte jeg Skræp igen !"



**Statuen af Uffe hin Spage i Kolding
udført af Anne Marie Carl-Nielsen**

(Kilder: Tidsskriftet SKALK nr. 5 2006 og da.wikipedia.org.)

