

<u>Indholdsfortegnelse</u>	<u>Side</u>
Kort overblik	2
Tidsbillede	3
Lars Knudsen og Margrethe Jensdatter	4
Oversigt over kildemateriale	6
Kildemateriale	8



LARS KNUDSEN & MARGRETHE JENSDATTER

Lars Knudsen er født ca. 1731 i Saaderup som søn af gårdmand Knud Pedersen og Maren Rasmusdatter.

Margrethe Jensdatter er født ca. 1740. Hendes forældre og fødested er det endnu ikke lykkedes at opspore.

Lars Knudsen og Margrethe Jensdatter bliver gift ca. 1770 og bosætter sig i Saaderup i Skjellerup sogn. Her får de mindst 4 børn i tidsrummet fra 1770 til 1782.

Tidsbillede

Landets konge var fra 1746 til 1766 Frederik V. Da han døde i 1766 arvede den da 17-årige søn Christian VII det dansk-norske rige. Han led af en dengang ukendt sygdom - skizofreni. Det førte til at han i 1769 fik sig en rejselæge ved navn Johan Friedrich Struensee, der kort efter blev kongens livlæge. Men han havde større ambitioner, nemlig den politiske magt. Den opnåede Struensee, da han i 1771 blev udnævnt til Geheimekabinetetsminister med ret til "efter kongens befaling" at udstede kabinetsordrer, der kun skulle signeres af ham selv. Som bekendt blev hans magtperiode kort, men hektisk. Næsten alle områder af samfundslivet blev genstand for både ilde- og velsete reformer, som kort efter hans afsættelse i begyndelsen af 1772 igen blev afskaffet.

En snes år senere, i 1794, brændte Christiansborg, og året efter 983 andre ejendomme i København. Om sidstnævnte brand kunne man læse følgende i Aalborg Stifts Jydske Efterretninger, fredag den 26.jun.1795:

Aalborg, den 26 Junii.
Den 19 Junii har Hans Majestæt allernaadigst confirmeret Candidatus Juris Hr. Thomas Christian Krog at være Hospitals-Forstander i Aalborg.
(I Fabers fyenske Aviser No. 49, læses følgende:)
Af en Skrivelse fra Kiøbenhavn, dat. 15. Junii.
Synet af det Afbrændte er over al Forestilling sørgelig. Tænk Dem, den hele Række fra Kongens Nytorv til Vester- og Nørrevold, alt er en Steenhob, ingen Bielke, ingen brugelig Muur tilbage. Paa Hiørnet af gammel Torv og Nørregade staae 3 Huse og Gaarde, da en der boende Hørkræmmer gav 1000 Rd. til dem der reddede hans Gaard. Justitsraad Uldalls Gaard i Vimmelskafte blev reddet ved en Artillerie Lieutenants gode Foranstaltning, Etatsraad Seidelin havde nylig kiøbt en Gaard ved Kanalen for omtrent 14000 Rd., og den afbrændte. Professorernes Kraakensteins og Kalls Gaarde, Walckendorphs Collegium, alle Nicolai og Holmens Præsteresidencer og Petersens Kloster ere ligeledes afbrændte; 3 Bispestensidencer brændte Baghusene; Biskop Halle var da paa Bistaf. Paa Østergade ere kuns brændte de 3 Gaarde op til Hiørnet af Amager-Torv Paa gammel Holm, hvor Ilden begyndte, er brændt: Dalehaven (et Sted, hvor Flaadens Tømmer for en stor Deel er oplagt,) Tiæremagaziner, endeel Material-Skure og to Trediededle af Hovedmagazinet. De 400 Mennesker som vare posterede paa Frue Taarn, lovede Kronprindsen 4000 Rd. for at redde Kirken og Taarnet; det er ubegribeligt hvorledes det blev befriet, thi det er ganske forsveden af Heden. At Ilden standsede ved Teglgaaardsstrædet, tilskrives ogsaa hans Besluttehurtighed, i det han viseligen gav Ordre til endeel der staaende smaa Huses Nedrivning. Under Branden have mange 3de Gange maattet flytte deres Gods, Vognmænd og Bønder have benyttet sig af Leiligheden, og taget 10, 15, ja 20

(I Fabers fyenske Aviser No. 49, læses følgende:)

Af en Skrivelse fra Kiøbenhavn, dat. 15. Junii.

Synet af det Afbrændte er over al Forestilling sørgelig. Tænk Dem, den hele Række fra Kongens Nytorv til Vester- og Nørrevold, alt er en Steenhob, ingen Bielke, ingen brugelig Muur tilbage. Paa hiørnet af gammel Torv og Nørregade staae 3 Huse og Gaarde, da en der boende Hørkræmmer gav 1000 Rd. til dem der reddede hans Gaard. Justitsraad Uldalls Gaard i Vimmelskafte blev reddet ved en Artillerie Lieutenants gode Foranstaltning, Etatsraad Seidelin havde nylig kiøbt en gaard ved Kanalen for omtrent 14000 Rd., og den afbrændte. - - - - -

Paa Østergade ere kuns brændte de 3 Gaarde op til Hiørnet af Amager-Torv. Paa gammel Holm, hvor Ilden begyndte, er brændt: Dalehaven (et Sted, hvor Flaadens Tømmer for en stor deel er oplagt,) Tiæremagaziner, endeel Material-Skure og to Trediededle af Hovedmagazinet. De 400 Mennesker som vare posterede paa Frue Taarn, lovede Kronprindsen 4000 Rd. for at redde Kirken og Taarnet; det er ubegribeligt hvorledes det blev befriet, thi det er ganske forsveden af Heden. At Ilden standsede ved Teglgaaardsstrædet, tilskrives ogsaa hans Besluttehurtighed, i det han viseligen gav Ordre til endeel der staaende smaa Huses Nedrivning. - - - - -

Lars Knudsen og Margrethe Jensdatter.

Lars Knudsen og Margrethe Jensdatter bosætter sig på en fæstegård i Saaderup i Skjellerup sogn hørende under hovedgården Hindemae. Hindemae ejes omkring 1770 af kancelliraad Fr. Petersen, der i 1778 sælger den til hofjægermester O. Vind.

**Hindemae**

På fæstegården i Såderup får Lars og Margrethe mindst følgende børn:

1. 1774 - **Maren Larsdatter**
2. 1776 - Anne Cathrine Larsdatter
3. 1778 - Anne Larsdatter
4. 1781 - Zidsel Larsdatter.

Formentlig i slutningen af 1790-erne overtager svigersønnen Dines Pedersen, gift med datteren Anne Larsdatter, fæstet på gården. Lars og Margrethe bliver boende på gården. Dines Pedersen og Anne Larsdatter får mindst 2 børn: Anne Marie Dinesdatter og Hans Dinesen. Dines Pedersen dør i 1817.

Datteren Maren Larsdatter (ane nr. 35) gifter sig i 1799 med Jesper Olsen (ane nr. 34). De bosætter sig i Ellinge.

Oversigt over kildemateriale

1. Folketællingslister for Fyn	1787
2. Folketællingslister for Fyn	1801
3. Skifteprotokol for Rønninge Søgård	1721 - 1816
4. Kirkebøger for Skellerup sogn	1814 -

I det følgende refererer tallene i () til ovennævnte kilde-
materiale-numre.

Kildemateriale

De sparsomme oplysninger om Lars Knudsen og Margrethe Jensdtr. og familie skyldes, at kirkebøgerne for deres hjemsgn Skjellerup først er bevaret fra 1814.

(3) Skifteprotokol for Rønninge Søgård:

1758. Side 204. Uddrag.

Skifte efter Knud Jørgensen i Rønninges sal. hustru Anne Madsdtr.

En søn Jørgen Knudsen, 2 år.

Morbror Dines Rasmussen tienende til Østergård,

enkemandens morbroder Laurs Knudsen tienende til Hindemae.

1770, 17.oct. Side 268. Uddrag.

Skifte efter Søren Nielsen hiulmand i Ellinges salig hustru Maren Knudsdtr.

Børn udi arv efter deres salig fader Ole Olsen tilskrevet ved skiftebrev af 23.okt.1767.

Værge for Ole (skal være Knud) Olsen hans morbroder Lars Knudsen, gmd. i Saaderup, for ældste datter Citsel Olesdtr. morbroder Hans Knudsen, gmd. i Ellinge,

for yngste datter Anne Olesdtr. den salig moders stiftfader Jens Rasmussen, gmd. i Saaderup.

(1)Folketællingslister for Fyn 1787:

Skjellerup sogn.

Såderup.

Lars Knudsen, 55 år, 1. ægteskab, bonde og gårdbeboer,

Margrethe Jensdtr., 47 år, 1. ægteskab, hustru.

Børn:

Maren Larsdtr., 13 år,

Anne Cathrine Larsdtr., 11 år,

Anne Larsdtr., 9 år,

Zidsel Larsdtr., 6 år,

Ole Pedersen, tjenestekarl, 24 år, ugift:

95 år - Lars Knudsen	Gårdmand	55	Gaardh. h. Gang	Børn og Gæst Ladning
Margrethe Jensdtr.	Gæstebørn	47		
Maren Larsdtr.		13	Ugift	
Anne Cathrine Larsdtr.		11		
Anne Larsdtr.		9		
Zidsel Larsdtr.		6		
Ole Pedersen	Tjenestekarl	24		

Oplysninger vedrørende:

Dines Pedersen og Anne Larsdatter

(2) Folketællingslister for Fyn 1801:

Skiellerup sogn.

Såderup.

Dines Pedersen, 32 år, 1. ægteskab, bonde og gårdbeboer,

Anna Larsdr., 25 år, 1. ægteskab, kone,

Ole Clausen, stedsøn, 3 år,

Sidsel Rasmusdr., tjenestepige, 17 år, ugift.

Konens forældre : Lars Knudsen, 71 år, 1.ægteskab, og

Margrethe Jensdr., 61 år, 1.ægteskab,

nyder ophold på gården:

32	1. ægteskab	bonde og gårdbeboer
25	1. ægteskab	kone
3	—	—
17	—	—
71	1. ægteskab	nyder ophold på gården
61	1. ægteskab	nyder ophold på gården

(4) Skellerup sogn:

1815 døbt søn Hans:

8	22 Juni 1815	Hans	Fødselsdøbt d. 22 Juni 1815 Gennemført af Dines Pedersen og Justine Anne Catharine Larsdatter
---	--------------	------	---

Fortsat:

1	23 Nov 1815	Anne Kristine Rasmussen	Gennemført af Sidsel Rasmussen og Justine Niels Rasmussen og Niels Thygesen alle fra Såderup.
---	-------------	-------------------------	--

Dines Pedersen og Anne Larsdatter fortsat

1816 begravet søn Hans - 9 måneder:



1816 begravet datter Anne Marie - 3½ år:



1817 begravet Dines Pedersen - 47 år:

